

Aarhus Stiftstidende.

Nyheds-, politisk og



Abtvertisements-Avis.

111. Hæft.

Onsdag den 28de September 1904.

Nr. 268.

Aarhus Stiftstidende
Onsdag den 28. September 1904

**Oldtiden stiger frem
af Jorden i Askov.**

Oldtiden stiger frem

af Jorden i Askov.

I Løbet af det sidste Par Uger er der ifl. „Kolding Folkeblad“ paa Gaardejer Jørgen Boesens Mark i Askov By gjort et værdifuldt Fund af Oldsager.

Gaardens Folk var beskæftigede med at udgrave Sten af en Høj, og under dette Arbejde fandt en af Karlene først et Broncesværd og kort efter en Bronzeøkse. Sværdet er ca. 5 Kvarter langt og riflet. Heftet, som har været af Træ, var borte, medens Sværdet ellers var vel vedligeholdt og foroven tildannet saaledes, at Heftet kunde sættes fast. Øksen er ca. 8 Tommer lang, vel vedligeholdt og riflet.

Ejeren gav straks Nationalmusæet i København Oplysning om Fundet, og Gravningen fortsattes de følgende Dage med stor Forsigtighed og Omhu. Der saas i den sorte Muld flere hvide Pletter, som viste sig at være Aske, der af og til var klæbrig. Den 14. September fandt endelig to af Karlene hver et prægtigt Guldsmykke: et Guldarmaand og en GuldFingerring, begge af Spiralform og særdeles smukt forarbejdede. Senere er ved fortsatte Gravninger fundet enkelte smaa Bronzeegenstande: Røgekniv, Haarnaal og Haarspænde.

I Løbet af det sidste Par Uger er der ifl. „Kolding Folkeblad“ paa Gaardejer Jørgen Boesens Mark i Askov By gjort et værdifuldt Fund af Oldsager.

Gaardens Folk var beskæftigede med at udgrave Sten af en Høj, og under dette Arbejde fandt en af Karlene først et Broncesværd og kort efter en Bronzeøkse. Sværdet er ca. 5 Kvarter langt og riflet. Heftet, som har været af Træ, var borte, medens Sværdet ellers var vel vedligeholdt og foroven tildannet saaledes, at Heftet kunde sættes fast. Øksen er ca. 8 Tommer lang, vel vedligeholdt og riflet.

Ejeren gav straks Nationalmusæet i København Oplysning om fundet, og Gravningen fortsattes de følgende Dage med stor Forsigtighed og Omhu. Der saas i den sorte Muld flere hvide Pletter, som viste sig at være Aske, der af og til var klæbrig. Den 14. September fandt endelig to af Karlene hver et prægtigt Guldsmykke: et Guldarmaand og en GuldFingerring, begge af Spiralform og særdeles smukt forarbejdede. Senere er ved fortsatte Gravninger fundet enkelte smaa Bronzeegenstande: Røgekniv, Haarnaal og Haarspænde.



For et Par Dage siden kom Inspektøren for Nationalmusæet København, Neergaard, og tog de fundne Guld- og Bronzegegenstande Øjesyn samt „Muldet, hvoraf de var taget“, og medtog saa det hele til København, for at det i Musæet der kan blive set og beundret af større Kredse.

For et Par Dage siden kom Inspektøren for Nationalmusæet i København, Neergaard, og tog de fundne Guld- og Bronzegegenstande i Øjesyn samt "Muldet, hvoraf de var taget", og medtog saa det hele til København, for at det i Musæet der kan blive set og beundret af større Kredse.