

Til minde om to unge politimænd

Mellem Vejen og Askov mindes to unge frihedskæmpere -

- skriver Alice Clemensen Nielsen -

- i Kristeligt Dagblad 19. marts 2015

Der er en frihedskæmpergrav i en lille skov, Grønvang Skov, der ligger mellem Vejen og Askov. Denne grav er indviet som en del af Vejen Kirkegaard, og i foråret 2011 blev graven renoveret og fremstår igen særdeles flot.

I graven ligger to frihedskæmpere, Hans Thorkild Hansen og Peter Kornelius Madsen. Begge havde været elever på Askov Højskole (hvor der forøvrigt også er en mindesten over dem samt nogle andre omkomne tidligere Askovelever), og de blev begge dræbt under en kamp mod tysk overmagt ved Skodborghus den 16. april 1945.

Både Hans Thorkild Hansen og Peter Kornelius Madsen var reservepolitbetjente. De undgik at blive taget af tyskerne den 19. september 1944, men måtte gå under jorden.

I 1950 flyttede jeg sammen med mine forældre til Vejen, da min far, der var politiassistent, blev leder af politiet i Vejen.

Jeg mener, at der, ret kort tid efter at min far blev ansat som stationsleder ved politiet i Vejen, kom besked fra rigspolicefen, at man ønskede at registrere, hvor de politifolk, der var omkommet i forbindelsen med Besættelsen, var begravet. Min far konstaterede dengang, at der lå to unge reservebetjente begravet i en lille skov i vestudkanten af Vejen.

Fra det tidspunkt og i alle årene frem til og med 1965 var min far, de få andre politifolk på stationen, min mor og som regel min søster og jeg (hvis vi kunne for først skolegang og siden arbejde) oppe ved gravstedet for at lægge en krans/dekoration fra politiet og blomster fra os selv. Min far holdt altid en lille mindetale, hvor han mindedes alle de politifolk, der var omkommet under Besættelsen.

Den 19. september 1965 var stemningen meget trykket, da det var dagen efter, at fire unge politifolk var blevet myrdet på Amager.

Den 19. september var i øvrigt en speciel dag for min familie, da min far var én af alle de politifolk, der under krigen blev interneret og sendt i kz-lejre, og desuden var den 19. september min mors fødselsdag.

Jeg er ikke bekendt med, om der stadig holdes en mindehøjtidelighed af politiet ved dette gravsted.

SKRIV TIL BAGSIDEN

I anledning af at det er 75 år siden, Danmark blev besat af tyskerne, vil Kristeligt Dagblad gerne bede læserne om at sende billeder af mindesmærker