

Aarhus Stiftstidende - Fredag den 18. Juni 1920

## Da Grænsen slettedes.

En mægtig Procession paa flere Tusinde Mennesker drager over Broen ved Skodborghus.

Onsdag Nat, da Grænsen slettedes, samledes ved Skodborghus Toldsted flere Tusinde Mennesker og paa Slaget 12 kom en mægtig Procession marcherende fra det danske Toldsted til Grænsebroen.

Vejen Orkester spillede under Marchen »Danmark dejligst Vang og Vænge«, og da man naaede Broen tændtes et stort Festblus.

Fra Broens Gelænder talte Redaktør Rasmussen, Vejen, om de sidste Aars Begivenheder, bød Sønderjyderne et Velkommen hjem og motiverede et Leve for Konge og Fædreland.

Derefter sang den store Forsamling »Der er et yndigt Land«

Derefter talte Forstander Knud Pedersen, »Knudsbo« i Skibelund; han mindede om Magnusstenens Indskrift og motiverede et Leve for Danmark.

## Da Grænsen slettedes.

En mægtig Procession paa flere Tusinde Mennesker drager over Broen ved Skodborghus.

Onsdag Nat, da Grænsen slettedes, samledes ved Skodborghus Toldsted flere Tusinde Mennesker og paa Slaget 12 kom en mægtig Procession marcherende fra det danske Toldsted til Grænsebroen.

Vejen Orkester spillede under Marchen "Danmark dejligst Vang og Vænge", og da man naaede Broen tændtes et stort Festblus.

Fra Broens Gelænder talte Redaktør Rasmussen, Vejen, om de sidste Aars Begivenheder, bød Sønderjyderne et Velkommen hjem og motiverede et Leve for Konge og Fædreland.

Derefter sang den store Forsamling "Der er et yndigt Land".

Derefter talte Forstander Knud Pedersen, "Knudsbo" i Skibelund; han mindede om Magnusstenens Indskrift og motiverede et Leve for Danmark.

Den mægtige Forsamling marcherede derefter over Broen, medens Musikken spillede »Den Gang jeg drog afsted«, og ved det tyske Toldsted, hvor man gjorde Holdt, blev der holdt korte Taler af Sønderjyder. Saaledes takkede Amtsforsstander Brun, Skodborg, for de Velkomstord, der havde lydt til Sønderjyderne, og han haabede, at den Genforening, som nu havde fundet Sted, maatte bringe Lykke for det større Danmark. Efter at man havde sunget »Kongernes Konge«, skiltes den store Forsamling.

Den mægtige Forsamling marcherede derefter over Broen, medens Musikken spillede "Den Gang jeg drog afsted", og ved det tyske Toldsted, hvor man gjorde Holdt, blev der holdt korte Taler af Sønderjyder. Saaledes takkede Amtsforsstander Brun, Skodborg, for de Velkomstord, der havde lydt til Sønderjyderne, og han haabede, at den Genforening, som nu havde fundet Sted, maatte bringe Lykke for det større Danmark. Efter at man havde sunget "Kongernes Konge", skiltes den store Forsamling.