

Holder sommerferie i biografen i Vejen

Arbejdet også vor hobby siger Lilli og Dan Bunk

VEJEN - Klokkeren 14 hver søndag i vinterhalvåret sidder Lilli Bunk ved billetlugen i Vejen Kino, og hendes mand, Dan Bunk, er klar til at vise den første film.

Søndag er deres længste arbejdsdag, da er der fire forestillinger, og klokken bliver let henad halvto, inden ægteparret kommer til ro. Alle hverdagsaftener tilbringer de også i biografen, som de købte for to år siden. Når andre mennesker har tid til at hygge sig, arbejder de. Ferie har de ikke haft i flere år.

Men i dagtimerne skulle der vel være mulighed for at holde fri? Svaret er nej. Det meste af dagen er optaget af bl.a. regnskab, indkøb til kiosken, samtaler med repræsentanter for filmudlejnings-selskaber og fremsendelse af film

Dan Bunk: - Vi er begge så interesseret i vort arbejde, at det samtidig er vor hobby, så vi har ikke behov for ferie. Siden vi var ganske unge, har vi været bidt af at se film, og allerede dengang nærrede vi et stort ønske om at komme til at eje vor egen biograf.

Vi var simpelt hen nødt til at få fat i en biograf selv, fordi min kone ønskede at se »Borte med blæsten«, og det kunne på det tidspunkt kun lade sig gøre, hvis vi selv satte den på plakaten, siger Dan Bunk.

Lilli Bunk: - Nu ikke den vits igen, okay, noget om snakken var der altså, og da Hanstholm biograf blev til leje, forsøgte vi der. Vi er begge fra Thisted, så vi kendte egnen og dens befolkning. Det gik også ganske godt, men på det tidspunkt vovede vi ikke at sige vore stillinger op. Lilli Bunk er uddannet inden for kosmetikbranchen og Dan Bunk er skibstømrer.

Ikke timer nok

Dengang havde døgnet simpelt hen ikke timer nok. Vi måtte sætte os ind i en masse nye ting og læse meget om film. Efterhånden blev vi enige om, at vi ville købe en biograf, men skulle vi leve af den, skulle den være noget større og mere jævnt besøgt. Hanstholm er jo kun vand og rødspætter, forstået på den måde, at når det er magsvejr, stikker de fleste til havs.

Da vi blev bekendt med, at Vejen Kino var til salg, tog vi hertil og blev enige om at vove springet - købe den og forsøge at leve af det.

Det har vi sandelig ikke fortrudt. Det går strygende for os. Al den snak om, at folk ikke vil op af lænestolen for at gå i biografen, det passer ikke her i Vejen.

En chance

Naturligvis var det en chance, vi tog, da vi købte bygningen her. Vi investerer alt, hvad vi ejede og den er nu fuldstændig moderniseret.

Oven på biografen har Dan og Lilli Bunk en dejlig, rummelig lejlighed med højt til loftet, både den og biografen er istandgjort til mindste detalje.

I biografen er der 240 pladsen og det er ikke sjældent, der er udsolgt.

Hvad tror I grunden til jeres succes er?

Det er virkelig svært at svare på, men vi lægger i høj grad vægt på, at folk skal have det rart og hyggeligt, når de kommer her. Vi forsøger at give en personlig betjening. Derfor er vi begge til stede, hver gang der vises en film.

Lilli Bunk: - Jeg ville meget gerne sidde både ved billetlugen og i kiosken, der hører med til biografen. Men da det er uladsiggørligt, har vi en sød ung pige til at hjælpe os. Jeg kan li', at få en hold snak med folk, der kommer her, på den måde kommer vi til at kende vort publikum.

Farverne er dristigt valgt - mørk lilla døre og ildrøde vægge, det giver en spændende atmosfære.

Festligt og folkeligt

Hvilke film spiller I?

Vi har fra den første dag lagt vægt på festlige og folkelige film, film for hele familien. Enkelte pornofilm spiller vi også, men de er ikke godt besøgt. Om en film bliver en kassesucces eller ej, er næsten umuligt at sige på forhånd. Men vi ser naturligvis efter, om de store premiere-biografer har kunnet trække folk. Det er altid lidt af en retningslinje for os, når vi skal bestille film.

I har altså ikke fortrudt, at I rykkede teltpælene op fra Hanstholm?

Bestemt ikke, det var godt, vi tog chancen. Var blot alle så tilfredse med deres arbejde som os, så behøvede de ikke at længes mod ferie og fridage. Man skal ikke være så bange for at prøve noget nyt, tror jeg, hvis man virkelig brænder for det.

Ikke en dag har Lilli og Dan Bunk længtes tilbage til henholdsvis kosmetikken og skibstømrerarbejdet:

Vi har fundet vor rette hylde i tilværelsen!

B.



Lilli og Dan Bunk - travle »feriedage« i Vejen.