

**Historie- og Hjemmeside-beretning - ved generalforsamlingen i Vejen Miniby –  
- mandag 21. marts 2022 kl. 14:00**

Ude i Askov for over et hundrede år siden – i 1916 – var der en 12 års dreng –  
- der var syg og sengeliggende. Han var blevet sparket af en dragonhest.  
Han var boghandlersøn og var nok det man kalder – gammelklog.  
Han kunne tænke og han lå og tænkte over tidens omskifteligheder.  
Og så tænkte han – hvordan kunne han gøre nytte – i den situation han befandt sig i.  
Og så var det , at han besluttede at tegne et kort over Askov by -  
- med Vejenvej, Torvet, Maltvej og tilstødende veje.  
Og på det kort indtegnede han 100 huse og deres beliggenhed - og - lige inden sin død i 1982 -  
- nummererede han husene og lavede en fortegnelse over hvem, der boede i de huse.  
Men det var i nummerorden – ikke husnummerorden ! Men er alligevel til stor hjælp i dag.

I 100 år gamle aviser kan man finde mange annoncer og omtaler af mennesker og begivenheder i de år.  
Og der var megen aktivitet dengang i Askov.  
Der var bagere, gartnere, murere, skræddere, skomagere, smede, syersker, slagtere –  
- og en boghandel kendt viden om - og en fotograf med atelier – o.m.a.  
Men altid nævnt uden eksakt adresse. Så hvor skal de stedfæstes ?  
Men takket være Svend Arnums kortlægning og notater kan vi i dag finde ud af - hvor hvem boede.

Adskillige huse findes ikke mere –  
- heller ikke det, som blev bygget af en tidligere vogter af Jesu Grav i Jerusalem !  
Han hed Peter Beckholdt – og var nok det man kalder en original. Men hellere en original- end en kopi.  
Han havde rejst over det meste af verden. Hans far var skomager og vilde til Californien og grave guld.  
Og familien fulgte efter i 1851. Kone og mindre børn døde undervejs. Faderen døde i Congo år senere.  
Men ligesom sin far var sønnen også en sand globetrotter.  
Og sammen med sin kone fortsatte han rejserne. Og en dag endte de i Palæstina.  
De havde hørt, at Jesu Grav på Golgatha i Jerusalem var blevet fundet.  
De tog dertil og fik jobbet som opsynsfolk – og havde det i 15 år - ved de arkæologiske udgravninger.

Alle de steder han boede for kortere eller længere tid byggede han med egne hænder et hus at bo i.  
Og – en dag – i 1913 – på tilskyndelse af en teologisk interesseret ingeniør i Askov flyttede han dertil -  
- og byggede et hus på Vejenvej.  
Og hele historien - skannet fra bog lånt af Jørgen - kan nu læses på vores hjemmeside.

Et andet sted i Askov – på Maltvej – boede engang en ung maler -  
- der kom fra Skodborg - syd for Kongeåen -  
- og derfor var blevet indkaldt til tysk krigstjeneste under 1. Verdenskrig.  
Men han deserterede og reddede livet.  
En bror blev også indkaldt - og han deserterede ikke – og faldt i Belgien i 1914.  
Og de to vi taler om er Louis' far og onkel !  
Og Louis er til stede her hos os nu. Og at Louis kan fortælle et og andet – har vi erfaret mange gange.

Og vi – der sidder omkring dette bord – er også gammelkloge.  
Gammelkloge forstået på den måde – at vi har levet mange år og har været til stede -  
- været involveret i livet – har erfaret tusindvis af situationer. Og set dem gentage sig.  
Og mange gange har vi sagt – åh-nej – ikke igen.

Hitler, Putin – Ukraine !

Kan man lære af historien ? Sådan burde det være. Men det synes sjældent at være tilfældet. Men vi kan da lade os inspirere af dem – der gjorde en forskel – en positiv forskel.

Og – i Askov er der megen inspiration at hente.

Derude findes et sted, der engang var et kraftcenter for - folkeoplysning. Askov Højskole.

Dér blev skabt det initiativ og den foretagsomhed -

- som gjorde national overlevelse efter 1864-nederlaget muligt.

Og på Møllevej byggede opfinderer og folkeoplyseren Poul la Cour sine forsøgsmøller.

Dér fødtes det, der i dag er en verdensomspændende dansk vindmølleindustri.

Anne Grete kan også fortælle historier – fordi hun også har været til stede og har erfaret.

Det fortæller Anne Grete om i sin egen klumme på hjemmesiden.

Lige nu drejer det sig om Vejen Brugsforening, der i år fejrer 150 års jubilæum.

Og mere er sikkert på vej. Vi glæder os.

I øvrigt har også Vejen Haandværkerforening og Frøs Herreds Sparekasse (begyndte i Rødding) -

- 150 års jubilæer i år.

Vores historiefortælling formidles digitalt. Og den digitale verden er i konstant forandring.

Man er nødt til med jævne mellemrum at få opdateret den software, man benytter.

Ellers vil hjemmesiden være sårbar

Det drejer sig om de store, officielle portaler. Og det gælder os.

11 års arbejde med hjemmesiden skal derfor overføres til et nyt domæne.

Det drejer sig om indholdet i bl.a. 152 gader og veje - og i Nørregade er der 108 husnumre -

- i Askov 100 matrikler - og så 115 gårde og diverse menupunkter.

Det kommer til at vare et års tid.

Men indholdet af hjemmesiden vill under hele den proces være tilgængelig.

Opgaven kan sammenlignes med genbygning af hele Miniby i Anlægget -

- som jo også er – hvad vi er i gang med.

Og hvordan tackler vi disse store arbejdsopgaver. Sådan rent mentalt.

Måske – ved at fokusere på selve arbejdsprocessen. Uden tanke på en afslutning.

For - færdigt arbejde ? Og – hvad så ?

Men det er tanken på det – der mangler at blive gjort - der giver stress.

Det skal vi sandelig prøve at undgå.

Tak for ordet.

H:-Aa. Gade